



6.4 Drie Generaties

Ries Thomas start in 1929 met 'Boekhandel Thomas' in de Sint Antoniusstraat, waar ook alle mogelijke religieuze relikwieën worden verkocht, want Thomas is ook koster in de katholieke kerk. Zo zijn er Maria-beelden te koop, rozenkransen, kerststalletjes, kaarsen, van alles. Naast boekhandel is het een bibliotheek met een leeszaal. "Toeristen, en ook Bergenaren leenden boeken", zegt Ries' zoon, Frans Thomas, die later de zaak overneemt. "Ik weet nog dat mijn vader met een razende snelheid boeken kon kافتen, dat deed hij omdat de boeken megingen naar het strand, en ze er anders niet meer uitzagen." De boekhandel verhuist verschillende keren, stopt met de bibliotheek, neemt 'Boekhandel De Haan' over en vestigt zich uiteindelijk op de Stationsstraat. Tegenwoordig wordt de zaak gedreven door de derde generatie, door John Thomas. John: "Onze familie heeft altijd veel gelezen, en nog lees ik twee boeken per week. Het bijzondere aan de zaak is het contact met de mensen, én de discussies over boeken."

